

Ομολογίες Χριστιανών

ΣΟΥΝΤΑΡ ΣΙΝΓΚ

Θυμάμαι γράφει ο ΣΟΥΝΤΑΡ ΣΙΝΓΚ την πρώτη νύχτα που άφησα το πατρικό μου σπίτι και που την πέρασα κάτω από ένα δέντρο, μέσα στο κρύο. Πρώτη φορά στη ζωή μου βρέθηκα μόνος μέσα στη νύχτα, στο ύπαιθρο. Χθες ακόμα ζούσα στη πολυτέλεια του πατρικού μου σπιτιού μου και τώρα τρέμοντας από το κρύο, πεινασμένος, διψασμένος και χωρίς αρκετά ρούχα έπρεπε να περάσω τη νύχτα κάτω από το δέντρο. Αλλά θυμάμαι τη χαρά και την ειρήνη που πλημύριζαν την καρδιά μου. Κρατούσα στα χέρια την Καινή Διαθήκη μου. Βρισκόμουν στον ουρανό. Τι ήταν οι ανέσεις του πατρικού μου σπιτιού συγκρινόμενα με την χαρά που τώρα γέμιζε την καρδιά μου; Η παρουσία του Κυρίου ήταν αισθητή και έμεινε για πάντα αισθητή στην ζωή μου.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

10^{ης} Μεραρχίας 6 (έναντι Εβραϊκής Συναγωγής

Στην είσοδο της “Χάβρας”)

Κηρύγματα Ευαγγελίου

Τετάρτη – Παρασκευή 8-9 μ.μ.

Κυριακή 11-12 π.μ.

Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω στη γη· δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα.

Επειδή, ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπο ενάντια στον πατέρα του, και θυγατέρα ενάντια στη μητέρα της, και νύφη ενάντια στην πεθερά της.

Και εχθροί τού ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του.

Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα· και όποιος αγαπάει υιό ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα.

Και όποιος δεν παίρνει τον σταυρό του, και ακολουθεί πίσω από μένα, δεν είναι άξιος για μένα.

Όποιος βρει τη ζωή του, θα τη χάσει· και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10: 34-39