

Ομολογίες Χριστιανών “ Ο Ινδός Ρούμπιν Ναϊκ “

Από την παιδική μου ηλικία είχα μάθει να προσκυνώ τα είδωλα σύμφωνα με όλα τα έθιμα της θρησκείας μου. Είχα ένα βόδι που το έστελνα να βόσκει με ένα κοπάδι. Όταν γύρισε ο βοσκός μια μέρα μου είπε πως μια τίγρης είχε κατασπαράξει το βόδι μου. Εγώ έψαξα σε όλα τα πιθανά σημεία που μπορούσα να σκεφθώ χωρίς αποτέλεσμα όμως, γεγονός που με λύπησε πολύ. Εκείνες τις ημέρες άκουσα ένα κήρυκα του Ευαγγελίου να μας μιλά για τον Θεό στο χωριό μου. Όταν άκουσε την ιστορία μου με το χαμένο βόδι, αυτός μου είπε πως “ όταν δύο συμφωνήσουν να ζητήσουν κάτι από τον Κύριο με πίστη τότε αυτός θα απαντήσει “. Μη χάνοντας την ευκαιρία προσευχήθηκα με τον κήρυκα. Το βράδυ εκεί που κοιμόμουνα άκουσα κάποιον να μου λέει : “ το βόδι σου είναι σε κείνο το μέρος, κάτω από ένα μεγάλο θάμνο “. Το πρωί είπα το όνειρο στη γυναίκα μου και μετά πήγα στο μέρος που μου είχε υποδειχθεί στο όνειρο μου. Ναι, το βόδι μου ήταν εκεί. Μια ακόμη εμπειρία με έκανε να πλησιάσω τον Θεό. Η μικρή μου κόρη έπασχε από ανεμοβλογιά και πέθανε ένα βράδυ στις εννιά η ώρα. Κρατούσα το σώμα της στην καλύβα μου καλυμμένο με μια κουβέρτα μέχρι το πρωί που σχεδίασα να το θάψω. Άρχισα τότε να προσεύχομαι να κλαίω και να παρακαλώ το Θεό να αναστήσει την κόρη μου. Ενώ προσευχόμουν όλη τη νύχτα , κάποια στιγμή κοιμήθηκα και μέσα στον ύπνο μου ο Κύριος μου μίλησε : “ **Κουράγιο είμαι ζωντανός. Είμαι αυτός που μπορεί να δώσει ζωή στα ξερά κόκκαλα** “ . Ξύπνησα και διηγούμουν το όνειρο μου στη γυναίκα μου που αμέσως έτρεξε και τράβηξε την κουβέρτα της για να δει την κόρη της ζωντανή. Από τότε έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού. Δυο φορές την εβδομάδα πηγαίνω στα γειτονικά χωριά και τους μιλώ για το ευαγγέλιο, ενώ τις υπόλοιπες τέσσερις εργάζομαι για να συντηρώ την οικογένεια μου.

**“ Κουράγιο
είμαι ζωντανός.
Είμαι αυτός
που μπορεί να
δώσει ζωή στα
ξερά κόκκαλα “**

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

10^{ος} Μεραρχίας 6 (έναντι Εβραϊκής Συναγωγής
Στην είσοδο της “ Χάβρας “)

Κηρύγματα Ευαγγελίου
Τετάρτη – Παρασκευή 8-9 μ.μ.
Κυριακή 11-12 π.μ.

Ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Ιωάν. 11:25