

Μια Κυριακή πρωί κατά την δεύτερη λατρεία είδα ένα άνθρωπο που κατάλαβα αμέσως πως ήταν ψυχασθενής γιατί τον είχαν φέρει με δεμένα τα χέρια και τα πόδια. Εκείνο το πρωί συμπληρώναμε κάρτες, πήρε μια κάρτα και έγραψε με δεμένα τα χέρια 100 δολάρια. Η γυναίκα του γέλασε και είπε στον διάκονο που μάζευε τις κάρτες “ Μην τον πιστεύετε είναι τρελός “. Αυτός όμως μέσα στο διάστημα εκείνης της συνάντησης θεραπεύτηκε εντελώς. **Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ήλθε επάνω του και τον επανέφερε στα λογικά του.**

Αυτός ο άνθρωπος έφθασε ν' αρρωστήσει ψυχικά από ένα βαρύ αίσθημα μειονεκτικότητας που τον κατείχε. Ακούστε τι περίπου εξομολογήθηκε : Είχα ένα εργοστάσιο λιπασμάτων αλλά έπεσα έξω και μπήκα σε πολύ μεγάλα χρέη. Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που έχασα τα λογικά μου. Με πήραν σε μια νευρολογική κλινική και μου έκαναν διάφορα ηλεκτροσόκ και άλλες θεραπείες χωρίς δω βελτίωση. Καθώς όμως άκουγα τα λόγια του κηρύγματος βγήκα από την άρρωστη ψυχική κατάσταση που ήμουν και αναγνώρισα την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως έχω χάσει τους φίλους μου, το γόητρο μου και την εμπιστοσύνη που μου είχαν στην αγορά. Έχω ένα βουνό από χρέη και δε μπορώ τίποτε, μα τίποτε να κάνω, δεν αξίζω τίποτε. “ **Κι όμως το καθσύχασα, αξίζετε πολλά. Για τον Θεό είσαστε πολύτιμος. Τώρα που δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό ο Θεός κατοικεί εντός σας. Ο πλούτος και η δύναμη του είναι μέσα σας !!! Ο θεός θα σας χρησιμοποιήσει γιατί είσαστε δικός του. Πάρτε τη στάση της νίκης. Έχετε τις πηγές για δύναμη μέσα σας και τώρα μένει να τις χρησιμοποιήσετε “**

**Η δύναμη του
Αγίου Πνεύματος
ήλθε επάνω του
και τον
επανέφερε στα
λογικά του.**

της νίκης. Έχετε τις πηγές για δύναμη μέσα σας και τώρα μένει να τις χρησιμοποιήσετε “. Και τι μπορώ να κάνω εγώ, με ρώτησε ? Αυτό δεν το ξέρω, του απάντησα, αλλά εξακολουθήστε να διαβάζετε τη γραφή σας και να προσεύχεσθε, μέχρι να σας οδηγήσει ο Θεός. Μια μέρα ήρθε και με βρήκε γεμάτος με μια χαρούμενη αναστάτωση. “ Ποιμένα . μου είπε, στη γραφή διάβασα ότι είμαστε το αλάτι της γης. Πως σας φαίνεται η ιδέα να νοικιάσω ένα μαγαζί και να αρχίσω να εμπορεύομαι αλάτι ” ? “ Αν το πιστεύεται ότι ο Θεός σας οδήγησε σ’ αυτό, τότε να το κάνετε “, του απάντησα.

Έτσι άνοιξε ένα μαγαζάκι και πουλούσε αλάτι με μια μικρή ζυγαριά. Έδινε στον Κύριο και πλήρωσε όλα τα χρέη και χαιρόταν εν Κυρίω. Ο Θεός άρχισε να ευλογεί και το εμπόριο του προόδευε. Τελικά έχτισε μία μεγάλη αποθήκη πλάι στο ποταμό όπου φύλαγε αλάτι αξίας 50.000 δολάρια. Όμως μία καλοκαιριάτικη νύχτα ξέσπασε μία τόσο δυνατή μπόρα, που το πρωί όταν ξύπνησα όλη η περιοχή ήταν πλημμυρισμένη. Η αποθήκη με το αλάτι ήταν κυριολεκτικά μέσα στα νερά κι αυτό μου προξένησε μεγάλη στεναχώρια. Μόλις η βροχή υποχώρησε προς το απόγευμα. Έτρεξα εκεί να δω τι είχε γίνει. Άλλα υλικά και αντικείμενα θα μπορούσε κανείς να τα διασώσει από μία πλημμύρα, αλλά το αλάτι έχει την ιδιότητα να διαλύεται στο νερό. Όταν μπήκα μέσα στην αποθήκη, τίποτε δεν είχε απομείνει. Ο άνθρωπος αυτός, που τώρα ήταν πρεσβύτερος στην εκκλησία μας, καθόταν στον άδειο χώρο και δόξαζε τον Θεό. Τον πλησίασα προσπαθώντας να καταλάβω αν ήταν στα καλά του ή όχι.

“ Ποιμένα μου είπε χαμογελώντας δεν έχω τρελαθεί. Τα έχασα βέβαια όλα αλλά μην στενοχωριέσαι για μένα. Ο Θεός τα πήρε. Εσείς πάντοτε μας λέγατε ότι έχουμε τις πηγές μέσα μας. Το νερό μπόρεσε να μου πάρει το αλάτι αλλά δεν μπορεί να μου πάρει την παρουσία του Θεού από μέσα μου. Μπορώ να πάω σε αυτόν με προσευχή και πίστη. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα δείτε πως θα ξαναφτιάξω την δουλειά μου. ”

Τώρα πια δεν υπόφερε από αίσθημα κατωτερότητας, ήταν γεμάτος αυτοπεποίθηση. Πράγματι σήμερα είναι ένας πολυεκατομμυριούχος στο εμπόριο του αλατιού. Επί πλέον έχει και ένα εργοστάσιο παραγωγής ρολογιών. Με

**εξακολουθήστε
να διαβάζετε τη
γραφή σας και
να προσεύχεσθε,
μέχρι να σας
οδηγήσει ο Θεός**

Ομολογίες Χριστιανών

συνοδεύει συχνά στα ταξίδια μου και πήγαμε μαζί στο Λος Άντζελες, στο Βανκούβερ και στην Νέα Υόρκη.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

10^{ης} Μεραρχίας 6 (έναντι Εβραϊκής Συναγωγής
Στην είσοδο της “Χάβρας”)

Κηρύγματα Ευαγγελίου
Τετάρτη – Παρασκευή 8-9 μ.μ.
Κυριακή 11-12 π.μ.

Οι μαθητές, όμως, εκπλήττονταν για τα λόγια του. Και ο Ιησούς απαντώντας πάλι, τους λέει: Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να μπουν μέσα στη βασιλεία τού Θεού αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα; Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από τη βελονότρυπα, παρά πλούσιος να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.

Και εκείνοι εκπλήττονταν υπερβολικά, λέγοντας αναμεταξύ τους: Και ποιος μπορεί να σωθεί; Και ο Ιησούς κοιτάζοντάς τους καλά, λέει: Στους ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι όμως και στον Θεό· επειδή, τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10:24-27

Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ

Άφησε και εσύ το πρόβλημα σου στον Χριστό και άφησε τον να εργαστεί στην ζωή σου ή επικοινωνήσε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε.